

Zomernieuwsbrief
Dorpskerk & 'De Kandelaar'
04 juli 2020

U leest nu de eerste gezamenlijke Nieuwsbrief van de Dorpskerk en De Kandelaar. In de zomerperiode, de maanden juli en augustus, zal de Nieuwsbrief er zo uitzien. Misschien iets anders dan u gewend was, maar ook op deze manier blijft u op de hoogte van het nieuws in beide PKN kerken in Holten. Na afloop, of misschien wel iets eerder gaan we evalueren.

Alle kopij moet binnen zijn voor donderdagmiddag 17.00 uur.

Deze Nieuwsbrief is een wekelijkse aanvulling op het Holtens Kerknieuws.

Voorwoord:

Tekst: Matteüs 11: 25-30.

Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren!

ORDE VAN DIENST

Orde van dienst zondag 5 juli 2020 in De Kandelaar, aanvang 9.30 uur. De dienst wordt geleid door ds. Siebe Roozenboom.

Orde van dienst zondag 5 juli 2020 in De Kandelaar, aanvang 9.30 uur.

Voorganger: ds. S.M. Roozenboom
Ouderling van dienst: mevr. Hannie Hoekman-Klein Ikkink
Lectrice: mevr. Eline Paalman

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Lied

979: 1, 2, 3 en 4 *De vogels in de bomen*

<https://www.youtube.com/watch?v=eBi05FUTch0>

Onze Hulp en groet

Gebed

Lied 936: 1, 2 en 3 *Luister naar de wind*

https://www.youtube.com/watch?v=vwN_Oo-Ptk

Schriftlezing: Matteüs 11: 25-30

Kindermoment

Lied 836: 1, 2 en 4 *O Heer die onze Vader zijt*

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/o-heer-die-onze-vader-zijt/POMS_EO_1470900?cHash=a2ba4c87290194e3113588fb6ed79299

Verkondiging

Lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5 *Zing voor de Heer een nieuw gezang*

<https://www.youtube.com/watch?v=tCdrJsQfYAM>

Gebeden

Lied 315: 1, 2 en 3 *Heb dank, o God van alle leven*

<https://www.youtube.com/watch?v=ba5LIFx2MIE>

Zegen

Collecte voor zondag 5 juli 2020.



Er kunnen in deze dienst geen collectezakken rondgaan. Toch kunt u wel geven! U kunt uw gift overmaken naar één van de rekeningnummers die op de achterkant van het Holtens Kerknieuws te vinden zijn of u kunt bijdragen via Givt! Het collecterooster geeft aan dat op zondagmorgen 5juli gecollecteerd wordt voor:

1e Kerk

2e Plaatselijke Eredienst.

Hoe zijn de zondagse diensten te volgen?

De voorgangers van de beide 'protestantse kerken' gaan bij toerbeurt voor in de gezamenlijke diensten die we uitzenden via kerkdienst gemist.

Dit denken we te blijven doen tot het eind van de zomermaanden.

We zenden om en om uit. Download de app kerkdienst gemist!

We beginnen altijd om 9.30 uur. Je kunt wel eerder inschakelen. De diensten vanuit de Kandelaar zijn te volgen/bekijken via [Kerkdienstgemist Kandelaar](#).

De diensten vanuit de Dorpskerk zijn te volgen/bekijken via [Kerkdienstgemist Dorpskerk](#).

Interne wissel:

Komende zondag 12 juli zal ds. Mark van Sandijk voorgaan in de gezamenlijke dienst in de Dorpskerk.

Op zondag 26 juli a.s. gaat ds. Meinske van Sandijk-van der Wal voor, ook in de Dorpskerk.

MEDELEVEN

Dorpskerk

Na een val is mevr. K. Zimmermann - Dekker (Schuttersweg 19) opgenomen in het ziekenhuis in Deventer. Komende week zal ze worden geopereerd.

De Kandelaar

Jarigen

4 juli 2020 Dhr. G. Beldman	H.J. Wansinkstraat 15 7451GD Holten	75 jaar
5 juli 2020 Mevr. T.B. Brinks – Wechstapel	Doorlopendedijk 3 7451MH Holten	90 jaar
6 juli 2020 Mevr. D.J.G. Bijkerk – Assink	Gaardenstraat 47 7451CV Holten	91 jaar

Voor hen die het moeilijk hebben, het onderstaande gedicht: Johannes 11 vers 35:

Jezus huilt als jij lijden kent, eenzaam bent. Ziekte moet dragen en vol zit met vragen.

Jezus huilt om de wereld in nood.

*Het gaat de hemel niet voorbij, zorgen klein of groot.
Jezus huilt als hij vol bewogenheid, Bij zijn vader pleit.
Aan ons te geven
Het eeuwig leven!*

Vakantie & Pastorale zorg:

Als voorgangers in Holten hebben we afgesproken in deze tijd toch maar 'gewoon vakantie te houden' en elkaar waar te nemen in vakantietijd. Mijn (ds. Gert van Herk)vakantieperiode loopt van 15 juni tot en met 12 juli. Mocht er een situatie zich voor doen in deze periode waarin dringend pastoraat nodig is (bijvoorbeeld rond ziekte of overlijden), neem dan contact op met:

Joke Aanstoot 0548-36 34 43 of met Henk Hulsman 06-23 39 29 86.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Deze week bent u middels een Nieuwsbrief Extra geïnformeerd over de aanmelding voor het bijwonen van diensten. Allereerst voor aanstaande zondag in De Kandelaar. Voor volgende week zondag 12 juli a.s. in de Dorpskerk kunt u zich via [kerkdiensten Dorpskerk](#) aanmelden vanaf zondag 5 juli 12.00 uur tot donderdagavond 9 juli.

Er is dan (nog) geen oppas en kindernevendienst. Dit i.v.m. de proef die we die dienst doen.

Bij de evaluatie wordt naar de mogelijkheden voor oppas en kindernevendienst gekeken.

Activiteitenagenda Dorpskerk:

De vergadering van de Kleine Kerkenraad is dinsdag 14 juli om 20.00 uur in Irene.

Activiteitenagenda De Kandelaar:

De vergadering van de Grote Kerkenraad is maandag 6 juli om 19.45 uur in de Ontmoetingsruimte.

De verkoop van collectebonnen op maandag 6 juli 2020 gaat niet door.

BEZINNING

In deze tijd van anti-discriminatieprotesten en herdenking van de slavernij is deze bijdrage passend ter bezinning op dat thema.

Lied "Swing low, sweet chariot"



Swing low, sweet chariot

*Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home*

Ds. Oane Reitsma: "Swing low, sweet chariot is een lied van hoop, al is die hoop – hoe kan het anders in een slavenbestaan – gericht op het leven na de dood. Aandoenlijk is dat de ik-persoon tegen zijn geliefde zegt: 'Als ik eerder ga, dan maak ik een gaatje en trek jou erdoor. Maar als jij eerder gaat, laat al mijn vrienden dan weten dat ik er ook aan kom.'"

[Beluister hier het lied.](#)

VAKANTIETIP

Rondje om de kerk Van kerktoren naar kerktoren

Veel dorpen in de Betuwe zijn in de verte te herkennen aan de torens die boven het landschap uitsteken.

Je bent het ene dorp nog niet uit of het andere doemt al op.

Redacteur Janet van Dijk liep twee delen van de Betuwse Torentocht, van kerktoren naar kerktoren.

De Zomernieuwsbrief van de Dorpskerk en De Kandelaar wordt in juli en augustus wekelijks gemaïld naar de aangemelde e-mailadressen. Aanmelden en afmelden (of via link onderzijde nieuwsbrief) kan via:
scriba@kandelaarholten.nl of rik.aangeenbrug@gmail.com

Dorpskerk E-mail: rndorpskerk@gmail.com

Kandelaar E-mail: scriba@kandelaarholten.nl